



WIE TROUWWT ONS?

De BABS'en stellen
zich aan jullie voor...



GEMEENTE
NOARD
EAST FRYSLÂN

INHOUDSOPGAVE

Grieteke Bosgraaf-Spijkerman	3
Catrinus Deinum	4
Petra Dijkstra	5
Sandra de Groot	6
Atze Lubach	7
Annelies van der Meer	8
Ruurdsje Poortinga-de Haan	9
Carina Roemers	10
Aline van der Weij-Struiksma	11
Jenno Terpstra	12



**GRIETEKE
BOSGRAAF-
SPIJKERMAN**

“Ik vind het een
hele eer dat ik
word toegelaten.”

JA!... twee letters, een simpel woord. We gebruiken het woord dagelijks, maar bij een huwelijksvoltrekking is dit het woord waar alles om draait. Met deze 'JA' stappen jullie samen de toekomst in. En niemand weet wat jullie daar tegen gaan komen...

Wat fijn dat jullie vertrouwen en lef hebben om deze stap te nemen. Heel boeiend vind ik het ontmoeten van allerlei verschillende mensen. Ieder mens is uniek. Ieder paar is uniek. Ik vind het een hele eer dat ik word toegelaten in het persoonlijk leven van het paar.

Trouwen doe je samen. Met elkaar. De trouwdag is dan ook één van de meest bijzondere momenten in het leven van twee mensen. Ik streef ernaar om voor iedereen een persoonlijke en passende speech te verzorgen. Dat kan in het Nederlands en/of in het Fries, maar ook Engels en Duits behoren tot de mogelijkheden. Met elkaar de wensen en ideeën afstemmen om er een waardevolle ceremonie van te maken is de uitdaging die ik graag met jullie wil aangaan.



CATRINUS DEINUM

“Nieuwsgierig hoe mensen elkaar hebben leren kennen.”

Boer zoekt bruidsparen om in de echt te verbinden, zo kun je mij in het kort omschrijven. Catrinus Deinum is mijn naam, ben getrouwd en samen hebben wij een dochter. In het dagelijkse leven ben ik melkveehouder in het Bûtenfjild te Feanwâlden.

Ik ben trouwambtenaar geworden om naast het bedrijf ook nog andere mensen in een totaal andere omgeving te treffen. Trouwen is een blijde gebeurtenis en hierdoor is de sfeer dan positief. Ik ben altijd nieuwsgierig hoe mensen elkaar hebben leren kennen en waarom ze kiezen voor het huwelijk.

Om jullie te trouwen wil ik graag persoonlijk kennis maken om een indruk te krijgen van wat jullie dagelijks bezighoudt. Dit probeer ik om te zetten in een verhaal, zodat jullie bijzondere dag een persoonlijk tintje krijgt. Jullie eigen wensen zijn daarin natuurlijk verwerkt, zowel de romantische als de zakelijke.



JENNO TERPSTRA

“Dit wordt de
mooiste dag van
jullie leven!”

Jullie gaan trouwen! Van harte gefeliciteerd!

Wat een keuze... die keuze voor elkaar en voor de liefde... En zo komen er nog een heleboel keuzemogelijkheden bij. Zelfs de Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS) kun je kiezen. Zorg dat je er eentje kiest, die bij jullie past, die jullie verhaal kan vertellen.

Willen jullie een verhaal vol liefde, humor en persoonlijk wensen, met hier en daar een knipoog, dan ben ik de juiste keuze voor jullie als Babs... Traditioneel, ontspannen, stijlvol, romantisch of humoristisch ... zeg het maar! Hoe dan ook, kies met je hart, het is jullie dag!

Ook bij de voltrekking is er alle ruimte voor jullie wensen. Geef aan wat jullie wel, maar natuurlijk ook wat jullie absoluut niet willen. Ik zit vol creatieve ideeën en denk graag met jullie mee. Geen enkele wens is mij te gek!

Ik ben Jenno Terpstra, geboren in 1969 en in 1993 getrouwd met Josefien. In 1997 werden wij trotse ouders van een tweeling, twee prachtige dochters. Naast mijn werk als coördinator van een klantcontactcentrum bij een overheidsorganisatie heb ik een passie voor (stem) acteren en presenteren. Ik speel verschillende personages bij theaterdiners, ben voice-over en presenteer spelshows voor (grote) groepen. Daarbij kruip ik ieder jaar van half november tot begin december in de rol van Sinterklaas.

Mochten jullie voor mij kiezen, wat een eer! Ik kom graag kennis met jullie maken, zodat ik jullie verhalen, anekdotes, hobby's en kan verwerken tot jullie bijzondere persoonlijke toespraak. Dit kan ik het Nederlands, mar ek yn it Frysk, Frysk is myn memmetaal. Even, with a little effort on my part, I do it in English und Deutsch ist auch möglich.

“Samen maken we jullie dag tot een onvergetelijke, feestelijke, mooie en liefdevolle herinnering!”



SANDRA DE GROOT

“Passie & trouw
zijn een leidraad
door het leven!”

Allereerst van harte gefeliciteerd met jullie voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap. De kroon op jullie relatie. En nu zijn jullie op zoek naar een trouwambtenaar die jullie verhaal het beste kan verwoorden:

- Iemand die op de juiste momenten jullie verhaal serieus maar ook grappig en sappig kan vertellen aan alle genodigden op de meest liefdevolle dag ooit!
- Iemand die een aanstekelijk enthousiasme verspreidt.
- Iemand die alle tijd neemt die nodig is om een onvergetelijke ceremonie vorm te geven.

Passie & trouw zijn een leidraad door het leven!

Naast mijn passie om mooie verhalen te verwoorden is mijn andere passie paarden. Dus mochten jullie een trouwambtenaar te paard willen geen probleem. Bij de huwelijksvoltrekking stap ik dan wel af om met beiden benen weer op de grond te staan om aan jullie beiden het ja-woord te vragen!

Als geboren Belgische is de Friese taal natuurlijk niet mijn moedertaal. Willen jullie de speech/huwelijksvoltrekking toch in het Fries en vinden jullie het niet erg dat er ergens een zachte “G” te horen is, dan doe ik dat uiteraard met liefde en plezier! Ook speeches in het Engels, Duits en Frans behoren tot de mogelijkheden.

Mocht jullie keuze op mij vallen dan stuur ik na ons persoonlijke gesprek een vragenlijst zodat ik jullie ceremonie nog persoonlijker kan maken. Het is immers jullie verhaal en niet die van mij. Mochten jullie zelf wensen hebben dan is dit uiteraard bespreekbaar. Denk bijvoorbeeld aan het schrijven van een eigen trouwbelofte of een liefdesverklaring.

“Ik heb geen speciaal talent, ik ben alleen gepassioneerd nieuwsgierig”
Albert Einstein

Ik kijk uit naar jullie verhalen!



ATZE LUBACH

“Jullie trouwdag moet een feestdag worden.”

Hallo aanstaand bruidspaar! Jullie hebben besloten om met elkaar te gaan trouwen waarvoor mijn felicitaties. Misschien zelfs voorafgegaan door een mooi en gedenkwaardig aanzoek, zijn de voorbereidingen waarschijnlijk al in volle gang. Jullie trouwdag moet een feestdag worden en daar wil ik als trouwambtenaar graag aan meewerken! Natuurlijk geheel naar jullie wens en op een prachtige plek die door jullie zelf is uitgekozen. De trouwambtenaar moet iemand zijn die jullie aanspreekt, die begrijpt wat jullie graag willen, en dat weet te vertalen in de perfecte speech; vrolijk en persoonlijk!

Mijn naam is Atze Lubach, hoewel alweer vele jaren woonachtig buiten Noardeast-Fryslân, geboren en getogen Dokkumer. De 50 net gepasseerd en in 2009 getrouwd in de prachtige trouwzaal van het stadhuis op De Zijl. Ik heb in mijn leven het geluk (gehad) dat ik van mijn beide passies mijn beroep heb mogen maken; enerzijds acteren & presenteren en anderzijds als voorzitter van de landelijke kermisbond dagelijks betrokken bij het volksfeest ‘kermis’ in al haar facetten.

Het presenteren en entertainen doe ik vanuit mijn eigen bedrijf en zo heb ik met mijn herkenbare en warme stemgeluid al vele festiviteiten en evenementen van ‘commentaar’ mogen voorzien. Gelardeerd met humor en een kwinkslag maar ook met diepgang en aandacht voor persoonlijke herinneringen. Het officiële ‘ja-woord’ – één van de belangrijkste momenten in je leven - is voor mij dan ook iedere keer weer een speciale gebeurtenis die ik met heel veel plezier voor jullie zou willen verzorgen.

Aan de ‘mooiste dag uit jullie leven’ wil ik graag een blijvende herinnering toevoegen. Met humor, anekdotes en gedenkwaardige momenten er met elkaar voor zorgen dat dit de dag van jullie dromen wordt! Ik zal mijn uiterste best doen om er samen met jullie een prachtige huwelijksvoltrekking van te maken.

Wie weet tot ziens!



ANNELIES VAN DER MEER

“Jullie trouwdag moet de meest liefdevolle dag worden.”

Mag ik mij voorstellen? Ik ben Annelies van der Meer, wonende in Dokkum, getrouwd en ondernemer. Sinds 1999 ben ik eigenaar van een damesmodewinkel. Naast mijn ondernemerschap ben ik ook heel erg actief (geweest) voor de ondernemersvereniging. Zo organiseerde ik o.a. de modeshows in Dokkum (Op de Breedstraat en op de Zijl) en speakte (ladyspeaker) deze ook. Misschien heeft u mij wel eens gezien. Tevens vervul ik vele bestuursfuncties, vooral regionaal. Babs worden stond nog op mijn verlanglijst. Ik heb hier een officiële opleiding voor gedaan bij de Bestuursacademie Nederland.

Waarom jullie voor mij zouden moeten kiezen:

Ik spreek al jaren veel in het openbaar, leidt vergaderingen, presenteert modeshows en organiseer evenementen (o.a. het tv-programma “Joris Kerstboom” in Dokkum).

Jullie zijn vermoedelijk al heel druk bezig met de voorbereidingen. In het geheel ben ik slechts een schakel voor jullie in deze heel speciale dag. Trouwen of Geregistreerd Partnerschap is een bevestiging van je onvoorwaardelijke liefde voor elkaar. Hoe bijzonder zou ik het vinden, dat ik jullie zou mogen verbinden in het huwelijk of Partnerschap!

Ik doeditopeenmanierdiejullievooraltijdbijzalblijvenwantjetrouwdag, en alles er omheen, is een dag waar je altijd met heel veel liefde aan terug zal denken. Het moet de meest speciale dag in je leven worden.

Om het zo persoonlijk mogelijk te doen, zou ik jullie graag beter leren kennen. Ik kom graag kennis met jullie maken, zodat ik de verhalen, anekdotes, hobby's en studies samen met jullie kan smeden tot een bijzondere toespraak met een persoonlijk woord en humor. Dit is mogelijk in een zowel, informele- of juist formele sfeer. Jullie trouwdag moet tenslotte de meest liefdevolle dag en mooie herinnering blijven.

Ik zou het geweldig vinden om als jullie trouwambtenaar jullie het Ja-woord te mogen laten zeggen.



RUURDTSJE POORTINGA- DE HAAN

“It moat in dei
wurde om nea te
ferjitten...”

Mijn naam is Ruurdsje Poortinga-de Haan en ik woon in Burum, ook wel het dorp met de ‘Grote Oren’ genoemd vanwege de satellietshotels. Ik ben getrouwd en moeder van een volwassen dochter en zoon. In het dagelijkse leven beheren mijn man en ik dorpshuis Toutenburg in Burum, ben ik docent Fries en schrijf ik poëzie.

De trouwdag of de dag dat het partnerschap wordt geregistreerd is een bijzondere dag in het leven van twee mensen. Een belangrijke beslissing wordt wettelijk vastgelegd. In mijn ceremoniële toespraak wil ik laten doorklinken waarom dit zo belangrijk voor hen is. Daarvoor neem ik tevoren contact op om, meestal bij de mensen thuis, kennis te maken. Dan bespreken we eventuele wensen en ideeën en vertel ik hoe het eraan toe gaat tijdens de plechtigheid. Na dit bezoek bereid ik de toespraak voor. Die kan zowel in het Nederlands zijn als in het Fries, kort of lang, plechtig of iets informeler en misschien wel met een zelfgeschreven gedicht.

Het wordt hoe dan ook een fijne toespraak, want:
Elk houlik is bysûnder en fertsjinnet om noch lang heugd te wurden.
It moat in dei wurde om nea te ferjitten...
It liket my prachtich om in rol spylje te meien op ien fan de meast
bysûndere dagen yn it libben fan twa minsken. Ik sil myn bêst foar jo
dwaan, oant sjen!



CARINA ROEMERS

“Met z’n allen
zorgen we voor
de dag van jullie
dromen.”

Jullie hebben besloten om te gaan trouwen, waarschijnlijk is de voorbereiding al in volle gang. Natuurlijk wil je dat jullie trouwdag perfect is. Op een aantal zaken heb je invloed, op een aantal misschien niet. Op dit moment zoek je een trouwambtenaar die jullie de dag van je leven gaat bezorgen. Dat moet iemand zijn die jullie aanspreekt, die snapt wat jullie willen en dat weet te vertalen in de perfecte speech; vrolijk en persoonlijk. Gelukkig is er in de gemeente Noardeast-Fryslân een ruim aanbod van trouwambtenaren en mag je zelf kiezen wie jullie trouwt.

Mijn naam is Carina Roemers, ik ben de jongste van het team. Mijn oma is een aantal jaren geleden buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand geweest in de voormalige gemeente Dongeradeel en voltrok vele huwelijken naar ieders volle tevredenheid. Met veel bewondering keek ik hoe ze dat deed en ik nam me voor: “later als ik groot ben... dan wil ik dat ook”. Nu is het zover.

Jullie dag kan ingevuld worden zoals jullie het maar willen; ik pas mij aan jullie wensen aan. Je geeft elkaar het ‘ja woord’ en dat is één van de belangrijkste momenten in je leven. Ik kom graag bij jullie thuis om kennis te maken. Om een goede en leuke speech te kunnen schrijven wil ik van alles over jullie weten en niet alleen over jullie maar ook over de mensen die jullie lief zijn; jullie familieleden en de getuigen. Met z’n allen zorgen we er dan voor dat dit de dag van jullie dromen wordt. Ik doe in ieder geval mijn uiterste best!



ALINE VAN DER WEIJ- STRIKSMA

“Voorzien van een vleugje humor en een vonkje liefde.”

Sinds 2006 ben ik als trouwambtenaar in dienst van de gemeente Ferwerderadiel (nu: Noardeast-Fryslân). Ik woon met mijn man in Ferwert. Het dorp waar ik geboren en getogen ben. Wij zijn zelf in 2002 in het huwelijksbootje gestapt. Ons huwelijk heeft mij laten inzien wat een verbinding kan betekenen. Ons huwelijk ging gepaard met familieomstandigheden. Dan kom je tot de ontdekking wat liefde is en kan doen. Toen de vacature in Ferwerderadiel opengesteld werd, twijfelde ik niet. Dit was iets wat ik anderen ook gunde.

In mijn dagelijks leven werk ik bij de overheid als medewerker op een frontoffice. Mijn functie vraagt een flexibele inzet van mij. Wat betekent dat ik niet moeilijk ben in het organiseren van zaken. Dit geldt ook voor de ceremonie op jullie trouwdag. Ik wil de trouwdag van ieder bruidspaar of de dag waarop een geregistreerd partnerschap wordt gesloten, op het moment suprême een feestelijke gebeurtenis laten zijn en blijven. Dat ik daar een bijdrage aan mag geven vind ik een eer. Het maakt mij niet uit hoe en wat en waar. Dat laatste gebeurt overigens altijd in overleg met de gemeente. Ik vind het van belang dat de twee personen die een verbinding aan gaan dat kunnen doen zoals zij dat willen. Daarbij zal ik met jullie in overleg gaan, het liefst een gesprek bij jullie thuis. In dit gesprek kunnen jullie dan aangeven wat je wensen zijn.

In mijn vrije tijd speel ik in het cabaretgezelschap Noordenbos & Ko. Het spreken in het openbaar, het op de planken staan, is voor mijn geen probleem. Jullie huwelijk wil ik dan ook graag voorzien van een persoonlijke toespraak, een vleugje humor, en een vonkje liefde. Maar daar waar nodig, geef ik een boodschap en wil ik een woord van troost spreken. Ik kan de toespraak in het Fries uitvoeren, vanzelfsprekend in het Nederlands. Daar waar noodzakelijk is het Duits en Engels ook voor mijn geen probleem.

Ik geef graag het startsein van een gelukkig leven aan diegenen die samen verder willen.

CONTACTGEGEVENS

Telefoon: (0519) 29 88 88
WhatsApp: (06) 120 830 46

Telefonische bereikbaarheid:
Ma t/m Do: 08.30 – 16.30
Vr: 08.30 – 12.00

E-mail: info@noardeast-fryslan.nl
www.noardeast-fryslan.nl

